

Hjalmar Edholm - 1873-1953



Bilden på trappan. Från vänster:

1. Dagmar Holmberg f. Edholm. gift med Emil Holmberg.
2. Hjalmar Edholm. Drev en affär på kvarteret Orren i Arvidsjaur. (Se andra bilder)
3. Längst upp på trappan: Märta Edholm
4. Hjalmar Edholms hustru
5. Emil Holmberg gift med Dagmar



Arvidsjaur. Hjalmar Edholms Diversehandel.

Goda varor, billiga priser.
Platsens leveranskraftigaste affär.

Hjalmar Edholms Diversehandel

- Arvidsjaur, början av 1900-talet. Kvarteret Orren. F.d. polisstationen byggdes senare på tomten. Fastigheten byggdes vid sekelskiftet av handlare Hjalmar Edholm (1873-1953) som drev diverseaffär troligen mellan ca

1900-1923. På högra sidan av kortet står texten 'Goda varor, billiga priser. Platsens leveranskraftigaste affär'.

- Första bensinpumpen i Arvidsjaur installerade handlare Edholm 1919 intill sitt affärshus Edholms Diversehandel

Fotografen Tycho Sjönell som tagit bilden, bodde mellan ca april 1907 och februari 1908 i Arvidsjaur. Bilden är ett vykort. Sjönell flyttade sedan till Ljusdal.

Edholm sålde fastigheten till bröderna Johan och Elis Åhlund. I slutet av 1930-talet dog Johan, men Elis fortsatte med rörelsen fram till 1954, hyrde därefter ut affären till Harald Eriksson. Edgar Lundgren köpte fastigheten 1960 och behöll den fram till 1975. Arvidsjaur kommun blev den sista ägaren och huset som revs 1981. På tomten byggdes år 1982 nya polishuset.



Storgatan kvarteret Orren under 1970-talets senare del.



Före detta Hjalmar Edholms fastighet.

Sam's radioaffär fanns i huset när bilden togs. Kommunen köpte tomt och fastigheten revs i slutet av 70-talet. Den nya polisstationen byggdes då på tomten.

Arvidsjaur-bilen.



'Arvidsjaur-bilen' år 1912, märke 'Darrak'.
Inköpt 1910 av handlanden Hjalmar Edholm.

Hjalmar Edholms fastighet på Storgatan 11, ca 1915



Till vänster: Skogsbolaget Munksund-Ytterstfors tjänstebostad, där inspektorn E F Marklund bodde.

Till höger: Hjalmar Edholms fastighet Storgatan 11 på kvarteret Orren 3. Se även bild 1982_681. Staketet till höger tillhör det gamla gästgiveriet som 1915 var en arbetsstuga för skolbarn som hade långt till skolan. Arbetsstugan fanns där kommunalhuset ligger idag.



Affärsinnehavaren Johan Åhlund och blivande hustru Selma Lundgren.

Från vänster:

1. Johan Åhlund 1892-1937
2. Selma Lundgren (avled 1979).

Son: Sven

1914-1916.

Första lastbilen som kom till Arvidsjaur. Bild från



Lastbilen var den första som kom till Arvidsjaur. Redan 1904 inköptes denna Scania Vabis lastbil av handlarna i Arvidsjaur som bildade ett trafikbolag där Hjalmar Edholm var direktör. Bilen hade järnhjul och var försedd med en 18-hästars motor. Dess högsta hastighet var inte

högre än att man med vanlig marschtakt kunde följa bilen. Den tidigare ägaren var från Skellefteå

- Första bensinpumpen installerades invid handlare Edholms Diversehandel 1919.

Personer på bilden, från vänster:

- Ludvig Halvard Lindström, Arvidsjaur.
 - Fritz Berglund (den lilla pojken)
 - Smeden K A Berglund, Fritz's far
 - Clas Stenlund (pojken med cykeln)
 - W Pettersson
 - J Lundmark, Krokberg
-
- Till vänster om bilens förarplats står chaufför Karlsson, Stockholm.
 - Bakom ratten Jonas F Sjödin, sedermera fjärdingsman i Arvidsjaur
 - Till höger om bilen chaufför Strömberg, Arvidsjaur.

Plats: Storgatan vid Hjalmar Edholms Diversehandel. (Kv. Orren 3). En ny polisstation byggdes när fastigheten revs.

Storgatan. Bröderna Åhlunds diverse- och manufakturaffär på kvarteret Orren. Fd Edholms.



F.d. Åhlunds, Storgatan 11, taget från gårdssidan.

Bröderna Johan och Elis Åhlund köpte 1923 denna fastighet av handlaren Hjalmar Edholm. Mer om Edholms/Åhlunds. Fastigheten fanns vid nuvarande kommunalhuset och när huset

revs byggdes där en polisstation som senare flyttades intill kyrkogården.

Edla och Hjalmar Edholm och Hugo Edholm, 1905.



Från vänster:

1. Edla Edholm
2. Hugo Edholm (avled 1909)
- 3: Hjalmar Edholm, 1873–1953.

Hjalmar Edholm byggde vid sekelskiftet en fastighet på kvarteret Orren där han drev en diverseaffär troligen mellan ca 1900–1923.

Interiör från Åhlunds diverseaffär. Julskyltning i Åhlunds diverseaffär, Storgatan 11.



Skytning. Julskyltning i Johan och Elis Åhlunds diverseaffär på Storgatan 11 (Tidigare var det Hjalmar Edlunds fastighet.)

Johan Åhlund 1892-1937, född i Älvdalens socken i Dalarna, bedrev en lång följd av år tillsammans med sin bror Elis en omfattande affärsverksamhet inom Arvidsjaur. Fastigheten fanns vid nuvarande kommunalhuset och när huset revs byggdes där en polisstation som senare flyttades intill kyrkogården.

Ur okänd tidning när Johan Åhlund avled 1937:

'Handlaren Johan Åhlund. Ett dödsfall som väckt stor förstämning inom vida kretsar inträffade i lördags kväll i Arvidsjaur då handlaren Johan Åhlund därstädes hastigt avled i sitt hem i en ålder av 45 år. Den avlidne som var född i Älvdalens socken i Dalarna har

tillsammans med sin broder under firma Bröderna Åhlund en lång följd av år bedrivit en omfattande affärsverksamhet inom Arvidsjaur. Som närmast sörjande stå maka född Lundgren, adoptivson, föräldrar och övriga släktingar.'

Ur okänd tidning 1968 när Selma Åhlund fyllde 80 år:

'80 år fyller 30 juni änkefru Selma Katarina Åhlund, f. Lundgren, maka till framlidne köpmannen Johan Åhlund, Arvidsjaur. Fru Åhlund är född i Arvidsjaur, där hon bott och verkat i hela sitt liv. Efter sitt giftermål har hon ägnat sig främst åt familjen. Vid lediga stunder var hon en stor hjälp i makarnas gemensamma affärsrörelse. 1937 avled maken. Fru Åhlund har i många år varit aktiv medlem i Stora Syföreningen samt hemförbundet. Numera tar hon det lugnt och få en välbehörlig vila. Hon kopplar gärna av med sin virkning som alltid tillhört hennes favorithobby.'

Gamla tingshuset från gårdssidan, 1943. Byggnaden stod där kommunalhuset finns idag.



Gamla Tingshuset, sett från gårdssidan, stod på den tomt som kommunalhuset ligger på idag. Lagg märke till Skvallerstommen, pelaren till vänster. Till höger skymtar Ahlunds affär som revs och gav plats åt den då nya polisstationen. Åhlunds manufaktur var en tidstypisk affär med försäljning av kläder, **tidigare Edholms Diversehandel.**

På övre våningen:

Tingssal

På bottenvåningen till

höger: Herman

Johanssons tryckeri, Bok-

& Pappershandel och

Radiobolagets filial. Bokhandeln flyttade senare till Storforsgården, till huset intill.

Gamla tingshuset var från början ett gästgiveri. I byggnaden fanns även åren 1903-1923 en arbetsstuga där barn som hade långt till skolan bodde under terminerna. Från 1923 kunde skolbarnen istället bo i Sveriges första skolhem som fanns i Arvidsjaur och som låg där kommunen har en parkeringsplats bakom kommunalhuset.



Jenny Karolina
Elisabeth Nelander,
f Jacobsson. Gift
med Apotekare
Jacob Nelander f
1862.
Arbetade i
Arvidsjaur 1904–
1919.
Barn fr v: **Hilding
Edholm**, Bengt
Nelander f 26/2
1909, Knut
Nelander



J. maj 1911.

Från vänster:
1. Alma Svensson
2. Emma Lindqvist

3. Ida Olsson

4. Judith Marklund f. Lindström, f. 1862, gift med inspektör E F Marklund

5. Edla Edholm

6. Hanna Berlin, 1872-1953, dotter till prästen Magnus Berlin

7. Gerda Lindahl, 1879-1956, telefonist på Sparbankshuset

8. Klara Engelmark

Hanna Berlin 1872–1953, dotter till Magnus, 1884-1916, och Britta Johanna, 1841-1922, Berlin. Hanna arbetade många år på posten i Arvidsjaur. 1924 skedde en stor postkupp i Arvidsjaur och Hanna var den första som kom till brottsplatsen.

Brandövning 1923 Torget, Arvidsjaur.



Från vänster:

1. Alvar **Edholm**

2. Linus Sundlöw

3. Nils Marklund, 1899-1965

Liten brandkårshistoria

Borgarbrandkår, en frivillig brandkår var indelad i olika sprutlag. I sprutlaget fanns uppgifter för var och en, exempelvis stålförare, sprutlangare, pumpare,

slanghållare och vattenösare. Under början av 1940-talet härjade andra världskriget (1939-1945) i Sveriges närhet och fruktan för angrepp från Nazityskland gjorde att vi i Sverige fick en ny brandlag och brandstadga.

Enligt 1944 års brandlag blev alla kommuner skyldiga att ordna brandkårsfrågan, även skogsbrands-släckningen blev en kommunal angelägenhet. År 1962 kom gemensamma brandkårsbestämmelser för alla kommuner samtidigt som begreppet borgarbrandkår försvann.



Hjalmar Edholm



Allan Edholm, th
hans affär i
Arjeplog.



Kvinna och barn framför uthuset som eventuellt ägs av Virginia Edholm, Östra Skolgatan 13, kv. Eidern



Bröllopspar, Brudparet Dagmar, född Edholm och doktor Emil Holmberg med bröllopsgäster, 12 juli 1921.



Brudparet och gästerna är samlade framför 'Lusthuset' i 'Storforsparken', (= Skarinlunden vid f.d. Herman Johanssons bokhandel).

T v om bruden i vit sjömanskostym Hilding Edholm och bakom honom Per Edholm, folkskollärare och kusin till bruden.

Raden längst fram fr v:

O E Nilsson med fru Hildur och brudens far Hjalmar Edholm.

Snett bakom brudgum t h Hugo Fjällström med mittbena och mustasch, han ägare av hemmanet Nyborg (där hotellet Laponia finns idag).

Gruppbild av Godtemplarungdom på skidutflykt till Vittjåkk, april 1909



Deltagarna stående från vänster:

1. Johan Marklund
2. Gustav Lenman, 1884-1968
3. Johan Åhlund, 1892-1937
4. Algot Degerstedt
5. Frans Hedström
6. John Stenlund, 1891-1918
7. Manne Nilsson
8. C Lindfors
9. Anna Lidström
10. Fanny Stenlund, 1892-1964
11. Andreas Marklund, 1888-1959
12. Frans Edin

Sittande från vänster:

13. Ellen Lindfors
14. Boström
15. Selma Lundgren
16. Naima Lindgren, 1892-1911
17. Clason

Landstormsbefälskurs i Arvidsjaurstrakten, 1912



Från vänster: (Det var gott om kronojägare på den tiden fram till typ -80 talet☺/ Kent N)

1. Kronojägare Fjellström
2. Kapten Borg
3. Kronojägare Bäckman
4. Kronojägare Nyström
5. Inspektör Lindström
6. Kronojägare Falk
7. Kronojägare Eriksson
- 8. Handlande Edholm**
9. Kronojägare O L Höglund

Landstormen, förklaring ur Wikipedia 2008: Landstorm, de äldre åldersklasserna i en värnpliktsarmé vilka var tänkta att ingå i folkuppbåd eller i territorialförvaret. Den svenska Landstormen infördes kring år 1900 och mobiliserades vid första och andra världskrigets utbrott, 1914 respektive 1939. Landstormen avskaffades i och med försvarsbeslutet 1942.

Första världskriget 1914–1918. Andra världskriget 1939–1945. Landstormen kunde på 1940-talet bestå av män upp till 42-årsåldern. Männerna som skulle mobiliseras fick ett antal dagars utbildning.

Jonas Edholms fastighet på Östra Skolgatan 13, 1955



1. Pojke till höger, Roland Bjurman
2. Flickan till vänster, Kicki Sjöberg
3. Anna Holmbom-Larsen
4. Längst bak, kusinen Pettersson

Jonas Edholms
fastighet på
Östra Skolgatan
13, mitt emot
Radiobolaget.

Ett gäng Arvidsjaurgrabbar på Vittjåkk, 1924



Från vänster:

1. Felix Kautto, 1901–1969
2. Per Stenlund, f. 1902
3. Torsten Lindgren 1903–1978
4. Klas Pettersson, 1904–1991
5. Alvar **Edholm**, f. 1905
6. Erik Stenlund, 1906–1953

Ur Felix Kauttos nekrolog 1969:

'Felix Kautto. Träarbetare Felix Kautto, Arvidsjaur, avled oväntat under veckohelgen i sin sommarstuga. Kautto var född i Finland i S:t Mickels församling. Till Sverige och Arvidsjaur kom han 1913. Hans huvudsakliga sysselsättning i Arvidsjaur var byggnadsarbete. Sedan ett antal år tillbaka hade han sjukpension då en besvärande värk satte stopp för hans sysselsättning i förvärvslivet. Hans stora hobby var att fördjupa sig i litteraturen och hans bokskåp innehöll verk av våra mest berömda författare. Han var vän av sameslöjden. Han blev 68 år gammal och sörjes närmast av maka, barn och barnbarn.'

Felix Kautto var byggmästare när Stationsgatan 7 byggdes, se bild 200_5_63.

Edholms uthus på Östra Skolgatan 13, 1964



Östra Skolgatan 13. Virginia Edholms uthus. Huset fanns på kvarteret Eidern 1.

Kristinadagen firas i Marklundsgården 1918.



Sittande längst bak fr v:

1. Judith Marklund f. 1862, gift med Inspektör E F Marklund f. 1851
2. **Dagmar Edholm**, gift Holmberg
3. Sickan Edholm
4. Kommunalkamrer Nils Marklund, 1899–1965,
son till nr 1
5. Okänd
6. **Märta Edholm**
7. **Jonas Edholm**

Längst fram från vänster:

8. **Alvar Edholm**
 9. Jägmästare Plyhm
 10. Stina Marklund, gift Plyhm-Forsell
 11. Telefonist Gärda Lindahl, syster till nr 1
-