



Järnvägsstationen i Arvidsjaur 1932. Ändstationen för Stationsgatan söderut. Men inkörsporten för resande med tåg, till Arvidsjaur's samhälle.

Stationsgatan - historisk affärsgata

2024-02-13 08:51

Stationsgatan (kallades förr Köpmangatan) har historiskt sett varit en livlig affärsgata, kantad av många butiker och verksamheter.

När både tågtrafiken på Tvärbanan och Inlandsbanan var som livligast blev Stationsgatan en självklar inkörsport in i samhällets näringsliv. Många affärsverksamheter blomstrade och vissa har försvunnit under åren. Nedan följer ett försök att ge en liten återblick av dessa butiker, verksamheter och fastigheter som funnits förr och i viss mån finns kvar. (Ha överseende för eventuella sakfel.)

Brandstation, skola, sport- och simhall, Hotell & Bar, Bergsteds Rör & Värme, Hotell Edström, Norrans redaktion, frisersalonger, garnshop, taxi, Esso bränslestation, taxi, bio, tvätter, Telia, föreningshuset, kaféer, Hedbergs och Granbergs ur och guldaffärer, Marklunds samt Gerds hatt- och garnaffärer, ungdomsgård. Listan kan göras lång.



Stationsgatan 1940-1945. I detta hus fanns bl.a. tandklinik, bostäder, Ruths hemslöjd, Skarins frisersalong och Reklamtryckeriet. I Fastigheten fanns även Villys Foto under åren 1940-1945.



Korsningen Järnvägsgatan och Stationsgatan norrut. Stationsgatan, från järnvägsstationen. Kortet taget från Järnvägsstationen, till höger dåvarande Järnvägshotellet, Stationsgatan 2. 1928 öppnade Centralhotellet, som senare blev Järnvägshotellet, Hotell & Bar, Lilla Gourmét och Traktören.

Första huset från vänster närmst kameran:

1. Franklins livsmedel och hotell
2. Plåtslagare Viklunds hus, byggdes 1932

Längst bort från höger:

3. Malms livsmedel
4. Det lilla huset, Nybergs foto

5. Rudolf Åhgrens hus som byggdes 1932

6. Järnvägshotellet (Hotell & Bar, Lilla Gourmét, Traktören...)



Stationsgatan asfalterades redan 1931. Mer än 25 år tidigare än Nygatan och Skomakeregatan.

På bilden ovan läggs underlager för asfalten ut. Det bestod av krossad sten från Lillberget. Först ett grövre lager och sedan ett finare, som vattnades med en tunn blandning av vatten och tjära. Blandningen forslades med lastbil, i stora tunnor enligt bilden, och spreds ut för hand med vattenkannor.



Utsikt över Köpmantorget, gamla Sjukstugan och Föreningshuset på Stationsgatan, 1910.

På höger sida om Stationsgatan:

1. Mörka uthuset tillhörde Glommers kafé. Fastigheten stod vid korsningen Storgatan-Stationsgatan, nämnda byggnader är rivna och där finns ICA-hallen finns på tomten.
2. Vita huset byggdes på 1890-talet av bagarmästare C J Bröms, bageriet synligt på baksida vita huset.

Sista ägaren till dessa var biografägare Zackarias Granberg.

3. Föreningshuset byggdes omkring sekelskiftet av byggmästare Villiam Åström.
4. Längre bort är Skomakarmästare Viktor Steinvalls fastighet, byggnaden revs i slutet av 1960-talet.

5. Längst bort höger sida K P Anderssons och Nils Holmgrens hus som är borta, på tomten byggde chaufför Herman Höglund ett bostadshus.

Alla dessa hus på Stationsgatan är rivna. Efter gatan finns idag ICA- huset, därefter systembolaget och längre upp ett hyreshus.

6. Fastigheten till vänster (vita huset) vid Garvaregatan- Stationsgatan byggdes upp kring sekelskiftet avsett som Lantmätarbostad. Arvidsjaur's första sjukstuga inrättades i huset den 1 november 1908. Huset stod kvar till dess nya sjukstugan byggdes (där sjukstugan ännu finns) i början av 1920-talet. (Källa: Gunnar Arvius bok).
-



Skidtävling i början av 1900-talet. Start och mål fanns i hörnet Stationsgatan/Storgatan.

Senare delen av 1880-talet och i början på 1900-talet arrangerades en del skidtävlingar med start och mål på Köpmantorget med skidåkare som: "Gammelgrubben" från Baktsjaur, "Stor-Erik" Nyström från Granträsk, Lars Olofsson och Jonas Sivertsson från Pjesker, Karl Karlsson från Nyträsk, Lars Kuoljok, J P Norlund från Jokkmokk. Från 1930-talet var det framför allt Vasaloppssegrarna: J A Persson från Stenudden, Arjeplog och Verner Lundström från Baktsjaur.



Guldsmed Harry Ericsson, i sin ateljé. Vera Ericsson, konstnär, "Vera of Lapland", gift med guldsmeden Harry Ericsson. De bodde och drev verksamheten i huset i korsningen Storgatan och Stationsgatan, där Ica Supermarket är idag. Foto Norran.



Stationsgatan 1908. Nykterhetslogen Polcirkeln 1702, samlade till möte. Bilden är tagen på gårdssidan av gamla föreningshuset som låg vid Stationsgatan.



I gamla föreningshuset pågick under decennierna massor av olika verksamheter. Allt från idrott till teatrar, revyer, politiska möten, musik, dans mm. Ovan ett foto av Arvidsjaur socialdemokratiska ungdomsklubb, SSUK. Bilden är tagen år 1915 i Gamla Föreningshuset framför scenen. Gamla Föreningshuset har stått vid Stationsgatan och byggdes upp kring sekelskiftet 1800/1900 av byggmästaren Villiam Åström. Huset revs i slutet av 1960-talet för att ge plats för ett hyreshus. Bild ur Gunnar Arvius fotosamlingar.



Bild av godtemplarbiblioteket i Arvidsjaur år 1923. Biblioteket var inrymt i föreningshusets lilla sal. På den tiden var fru Hilma Wising bibliotekarie. Hon syns till höger på bilden. Besökarna vid fototillfället var Gunhild Steinwall, som sitter längst till vänster, i mitten sitter Berta Wising, övriga okända. Lägg märke till att på bokhyllan längst upp till vänster står en grammofon med tratt, som man spelade på under biografföreställningarna. Det var stumfilm den tiden.



När godtemplarlogen 1702 Polcirkeln bildades i Arvidsjaur år 1891, beslöt man att starta Arvidsjaur's första musikkår, Hornmusikkåren. Bilden tagen utanför gamla Föreningshuset (numera rivet). I bakgrunden P. Boqvists fastighet, sedermera ombyggd till Palladium Bio. Texten är skriven 15/3 1977 av Per Stenlund.

Godtemplarlogen inköpte sex horn, alltså en mässingsextett, bestående av: Ess-kornett, B-kornett, althorn, I:a och II:a tenorhorn samt en bastuba. Dessa sex horn kostade 200 kronor, vilket belopp godtemplarlogen fick låna av dåvarande sockenkassören Karl-Erik Lindström i Hällberg. Inom godtemplarorden utsågs sex män, som skulle utbildas till kårens första hornblåsare.

De var:

1. Snickaren Frans Hedström
2. Fjärdingsman Gustav Stenlund
3. Garvaren Hjalmar Engelmark
4. Skräddaren Karl Johan Emanuel Lundberg kallad Skräddar-Lundberg
5. Smeden Karl Berglund
6. Stenarbetaren Nils Ekström

Hornmusikkåren växlade medlemmar under årens lopp för att år 1937 helt upphöra.



Revy i Arvidsjaurs gamla föreningshus, 1927. Fr v.: Ernst Wikström, fru Zettermark, Rut Andersson, fru Wikström, Ejo, fru Sandström, Sven Zettermark, Ingrid Hultgren, Ruben Hollander, Ada Forsén, Kajsa Hyckert, Astrid Matlein samt okänd.



Skolköksutbildning var en utbildning där flickorna lärde sig hushållsarbete, bl a matlagning, bakning, skötsel av ett hem som att tvätta och stryka. På bordet ligger delar av en Gris som eleverna fick lära sig stycka. Kursen varade i 6 veckor och ingick i ordinarie skolutbildning, skolköksläraren hette Saga Bergsten. På den tiden höll man till i Gamla Föreningshuset, IOGT's lokal, vid Stationsgatan.



Gamla föreningshuset i Arvidsjaur, 1956, Stationsgatan.



Rock n' Roll, publik, föreningshuset, uppvisning av jitterbugg.

Årtal är 1955 eller tidigare, kring jul. Th) Olle Martinsson, dansar med Viveca Carlsson, numer boende i Stockholm. Olle bor i Arvidsjaur:

-Tror det rörde sig om en dansuppvisning, eller liknande. Vi brukade träna hos polis-Kalle. En gång svingade jag Viveca så högt att hon slog ner glaskupan i taklampan, minns Olle Martinsson som förutom duktig dansare livnärt sig som konstnär.





Tack och avskedsföreställning på föreningshuset slutet av 1960-talet, med pompa och ståt och fina artister. Th) Rivning av gamla föreningshuset på Stationsgatan i Arvidsjaur, skedde 1967. På bilden syns bla: Fritz Westerberg, Vilbert Edström, 1929-2011, Hagard Gustavsson och Karl Bäckman.



Olof-Petter Landströms-stugan, stod på skomakare Steinvalls tomt i kvarteret Lommen, Stationsgatan.

Stugan gränsande till gamla föreningshuset på Stationsgatan. Till höger på bilden en skymt av gamla föreningshusets södra gavel. Arvidsjaur's förste barberare (1849-1937) bodde och bedrev sin verksamhet i stugans ena rum med egen ingång. I det andra rummet bodde Kristina Mattsson, 1839-1920, även kallad Lapp-Kristina. Hon sydde näbb- (käng-) och lappskor. Hon och hennes dotter Anna, 1877-1920, dog på samma dag i spanska sjukan. Stugan revs i mitten på 1930-talet. Källa: Högström.





Steinvalls skomakeri, Stationsgatan 17, ca 1940. Inne i skomakeriet vid maskinen sitter fader Viktor Steinvall, sonen Ivar syr vid fönstret och sonen Rolf Steinvall stående vid slipmaskinen. Viktor flyttade från Skellefteå till Arvidsjaur och gifte sig med Sara Lundström från Auktsjaur. Han startade ett skomakeri inne på gården vid sitt hem på Stationsgatan. De två sönerna lärde sig yrket och arbetade med sin far på skomakeriet. Sonen Rolf övertog verksamheten efter sin far, som dog 1951. Bostadshuset bredvid byggdes om på 1940-talet (revs 1967) och där levde syskonen Steinvall; Rolf, Gunhild och Ivar. Systemen Gunhild skötte hushållet åt de båda bröderna. Ingen av Viktors barn gifte sig och fick barn.



Demonstration på Stationsgatan. Den höga byggnaden till höger är dåvarande brandstationen, spruthuset som stod i korsningen Garvaregatan - Stationsgatan.



Foto: Norra Västerbotten, 1951



Fram till maj 1951 stod brandstationen, eller Spruthuset som stationen kallades, i östra hörnet av Stationsgatan- Nygatan. En ny brandstation invigdes samma år på Domängatan 15. Bilden th) Brandövning, borgarkåren i Arvidsjaur, 1923.



Vintermarknad på Stationsgatan. Th Köpmantorget. Tidigt 1920-tal.



Bilden tagen från Storgatan ner mot Köpmantorget. Vägen till höger är Stationsgatan. Vid tidpunkten har Arvidsjaurbor brandövning på Köpmantorget, 1922. Foto: Lennart Arvius. Det stora vita huset bakom parken (obs, ännu ingen Johanna i parken) var vid sekelskiftet avsedd som Lantmätarbostad. Arvidsjaur's första sjukstuga inrättades senare i huset; 1 november 1908. Det var en stor dag för kommunens invånare. Den "nya" sjukstugan byggdes senare på Högströmsvallen och var inflyttningsklar 1924 (på samma tomt som nuvarande Hälsocentralen).



Vid Stationsgatan till höger:

1. Guldsmed Öhmans/guldsmed Erikssons uthus
2. Zakarias Granbergs hus, där Bröms hade bageri fram till 1914. Detta hus blev sedan Palladium
3. Gamla Föreningshuset (brottningsbilden från 1960-talet).
4. Närmast i bild Köpmantorget, som alltid utgjort centrum i samhällets utveckling genom tiderna. Särskilt då handel och köpenskapen. Men det finns andra saker som torget i Arvidsjaur upplevt. Däribland brottning! På 1880-talet var nämligen brottning den verkliga sporten. Brottningen började oftast på gott maner men i regel kom spriten med i bilden och utvecklades till "boxning". Det resulterade i våldsamma slagsmål byalag emellan, där den beryktade mässingsnusdosan var det förnämsta tillhygget.



Fastigheten i korsningen Storgatan-Stationsgatan, Björkman och Björklunds Agentur eldhärjades 1923. På tomten byggde (1924) Augusta Granberg från Pjesker, en fastighet som sedan dess alltid inrymt caféverksamhet.

Stående från vänster:

1. Anton Pettersson
2. Jonas Sjödin
3. Artur Stenberg
4. Mauritz Wallström

Sittande från vänster:

5. Verner Marklund
6. Axel Pettersson
7. Andreas Marklund
8. Hjalmar 'Prosit' Engelmark

9. Jonas Degermark
10. Arvid Arvius
11. Clas Stenlund
12. Kronojägare Bergwall



1932, J Nygrens matvaruaffär i Zackarias Granbergs hus (Palladiumhuset) på Stationsgatan. Från vänster: Otto Herbert Nilsson, Ånäset, 1915-1936, Helga Brännström, Jörn och Alma Dahlberg, Holmsund (affärsföreståndarinna).



Malms Livs på Stationsgatan, 1950-tal. Johan Adrian Malm, 1901-1969, var från Norsjö socken. Han byggde 1948 en affärsfastighet på Stationsgatan. I markplan fanns en mataffär, kött och charkuteriaffär. I källaren fanns ett slakteri. Fru Malm drev även en bosättningsaffär. Till höger utanför bilden fanns Brännströms Tobak som ägdes av Oskar Brännström.



Biografen Palladium var på bilden relativt nybyggd. Zackarias Granberg var ägare till biografen och hans hus håller på att byggas vid sidan om. I huset fanns även café och Skarins frisersalong.



Palladium, Stationsgatan. Bilden tv: Elsy Nyberg och hennes sambo Rune Granberg, 1921-1982, utanför Zackarias Granbergs biograf. Bilden th: Zackarias Granberg kallad Zacke, 1896-1974.



Stationsgatan från vänster: Huset som skymtar fram är hörnet av föreningshuset. Därefter Zakarias Granbergs bostadshus. "Zacke" biograf "Palladium" som startade omkring 1941 och upphörde ca 1974 (ngt år efter Medborgarhuset med biograf öppnade 1972). Palladium visade ofta två matinéföreställningar på lördagarna. En matiné 1947 kostade 75 öre. På den tiden gjordes alltid en paus i filmen för att byta filmrulle. I byggnaden fanns även Herr och Damfrisering. Foto: Bruno Vikberg.

Oskar Engelmarks hus. Huset byggdes under 1890-talet på Stationsgatan av gästgivare Oskar Engelmark. Köptes



1913

vars

dotter Aslög 1963 sålde huset till Lubor AB. Huset revs samma år och 1964 stod ett hyreshus med affärslokaler färdigt. Bild från 1940-talet. Foto Norran.



Stor gatuombyggnad i slutet av 1950-talet. Trottoarer längs Stationsgatan under byggnad. Till vänster: Steinvalls och gamla Föreningshuset på kvarteret Lommen. Till höger: Televerket och Tempohuset på kvarteret Bofinken





Lindbergs bageri. Här bakar Gunnar Lindberg de berömda wienerkransarna, 1950-tal. Evy Lindberg, dotter till Vera Lindberg, 1913-1995, startade Lindbergs Hembageri på Sandbacken. Hembageriet var känt för sina wienerbröd, kakor, drömmar, regnbågskakor och limpor.

Lindbergs Hembageri startades av Vera Lindberg, (1913-1995) och övertogs av svägerskan Astrid Lindberg (1912-1979) och hennes man Paul 'Palle' Lindberg (1904-1993).

Hembageriets limpa har ätits av många boende i Arvidsjaurs kommun och wienerbröden, regnbågskakorna och drömmarna var vida omtalade.



Hembageriets brödbuss var tidigare en ambulans.

Bröd såldes bl.a. till livsmedelsaffärer och företaget hade en brödbuss som åkte till Deppis, Vuotner, Pjesker, Akkavare, Auktsjaur, Moskosel, Arjeplog, Laisvall och till många andra platser i kommunen för brödförsäljning.

Alla syskonen arbetade i familjeföretaget. Det var mycket arbete med att driva ett bageri. Familjeföretagets pappersarbete sköttes av modern Astrid Lindberg. När barnen gått färdigt i skola började alla åtta barn att arbeta i bageriet och när de tog körkort kunde de börja köra brödbussen.



Kiosk. Ulla Lindberg, och Britt-Marie Marklund har köpt bröd. Bageriet hade på 1950-talet en bröd- och bullkiosk vid Stationsgatan, intill Ingrid Marklunds sybehörsaffär. Mitt emot bullkiosken fanns Malms Livsmedelsaffär. (Bilderna th) Rosa Klingspors dotter inhandlar färskt bröd.



Franklins Livs i huset där tygaffären Stuvbiten huserade på senare år. Byggmästare Felix Kautto (Se bild 1982_9) byggde huset med ritningar av Harald Nordin år 1929. Från 1933 användes huset till hotell. Därefter drev Franklin livsmedelsaffär. Fastigheten köptes senare av Henning Granberg och fru Daisy som drev tygaffären 'Stuvbiten'. På övre våningen fanns lägenheter som hyrdes ut. Fastigheten såldes 1997 till Annika Utterström och Eva Lidman

som fortsatte driva tygaffären och på övre plan hyrdes lägenheter och rum ut som tidigare. Idag är fastigheten ett hyreshus.

-Franklins Livs togs över av Snabb-Egons livs, och efter det tog Viola Hagström över (Björn Hagströms mamma). Det säger Tommy Grundström, som bodde i grannskapet som liten.

Han minns även att Folke Franklin hade en Nash som han krockade med i korsningen:

Stationsgatan Skomakargatan:

-Själv blev jag ägare av huvemblemet som lossnade vid krocken, skrattar Tommy vid minnet.



1949 års Nash, i korsningen Storgatan/Stationsgatan 24 sep 1949, foto Karl Nordlund.



Fastigheten på Stationsgatan innehöll vid den här tiden affärsverksamheter som: Nya Modeaffären, Skarins damfrisering, kiosk, NSD:s lokal kontor, Nya Tryckeriet, ortens enda lokala tryckeri. Degermarks och senare även Thomassons möbelaffärer har huserat under åren i fastigheten. Nybergs foto Stationsgatan 8, plåtslageri på Stationsgatan 13, Esso, **Bilden th**) Mary Ringström f. Westermarck, 1928-2007, gift med Rolf Ringström. Hon började som frisör hos Tage Skarin. Mary var syster till Agnes Bohlin och Margit Bergstedt. (Bilden th.)





Arvidsjaur Elektriska (Nevanders). Frisersalong och el-butik i samma hus.

Gerd Hamren, gift Nevander, flyttade till Arvidsjaur där hennes syster Märta Edström bodde sedan tidigare. I Arvidsjaur träffade hon sin blivande man Ture Nevander. Gerd var frisör och började sitt arbete på gamla sjukstugan. Där hade hon en frisörstol (se bild).

Schamponeringen skedde med hjälp av en hink ställd på golvet och den bar hon ut efter varje kund.

1956 flyttade Gerd och Ture till Stationsgatan 6, där hon började med sin salong och maken Ture öppnade Arvidsjaur Elektriska. Paret fick två döttrar Ulla-Britt och Margareta.

Margareta utbildade sig till frisör i Göteborg och övertog salongen när hon flyttade hem till Arvidsjaur 1977.



Falks Damfrisering 1965. Birgit Lundström och Sonja Lindmark, f Pettersson.



Judith Jonssons affär "Nya Mode" i folkmun kallad för "Mal-Judith". Hon hette Gärding som ogift och kom från Byske till Arvidsjaur 1941. Hennes första arbete i Arvidsjaur var på Konsums manufakturavdelning. Den 1 juli 1945 köpte Judith den butik som Tekla Hallgren ägde på Stationsgatan. Butiken fick namnet 'Nya Mode', den butiken ägde Judith Jonsson fram till avvecklingen 1999, när sjukdom drabbade henne. Anställd när så behövdes var Vera Laestander. I hennes affär fanns det mesta man behövde på manufaktursidan samt mycket annat som många andra butiker saknade, därför hade hon en stor kundkrets. Judith var gift med Valdemar Jonsson, de hade en son som var född 1945.

Längre ner i affärshuset fanns bland annat en kiosk, som under åren bytt ägare och namn: "Dahls kiosk", Holmfrid "Gylfen" Holmbergs kiosk (han var lång så det enda man såg i

kioskluckan var hans gylf), "Olles kiosk" (för övrigt den första med självplock i Arvidsjaur), "Bågen", IA:s kiosk/jourlivs. (Reservation för ev fel.)



Köpmantorget, troligtvis sent 1940-tal. På Stationsgatan i bakgrunden skymtar Palladiumbiografen och gamla torgkiosken i bakgrunden.



Bengt Edströms kiosk på Stationsgatan var på sin tid mycket modern - ett steg framåt. Den hade enligt reglerna två avdelningar. En för godis etc. – en för mat (= varmkorven).

Kiosken var inklämd mellan guldsmeden Erikssons hörnhus och ett fult långt rött uthus. Damen som syns i luckan är Bengt Edströms fru Märta, född Hamrén, 1917-1996. Bengt,

1915-1987. Sonen Jan-Olof, f. 1942. På den tiden fanns ingen ungdomsgård så kiosken blev den naturliga mötesplatsen för många. På värkanten var det oftast lerigt framför kiosken, som tur var fanns det en "trätröttoar" att stå på.

Många (framför allt pojkar, många flickor samlade i stället på filmstjärnebilder) köpte den ena Alfatablettasken efter den andra... Inte för att knapra i sig innehållet utan för att utöka sin samling av idolkort (fotbollsspelare). De som saknade någon speciell spelare fick minsann betala dyrt för att kunna komplettera samlingen.

Alfabilder var samlarbilder som följde med i tablettaskarna Alfa Bobbykola och Alfa pastill i Sverige. Tabletterna bestod av hårda söta klumpar[1], och många köpte tabletterna enbart för bildernas skull. Runt 1 700 bilder med idrottare gavs ut under åren 1949-1961, ursprungligen i svartvitt, men från 1955 i färg. Ursprungligen porträtterades fotbollsspelare, men från 1956 även ishockeyspelare.

I samband med olympiska sommarspelen 1952 i Helsingfors utkom en särskild "OS-serie", och i samband med VM i fotboll 1958 i Sverige utkom en serie kring den turneringen. Året efter utgavs 18 bilder med svenske boxaren Ingemar Johansson.

Före 1949 gavs det även ut alfabilder med bland annat Musse Pigg, hunden Bobby och Flygplan.



I samband med att en del byggnader sanerades i kvarteret Lommen hade kiosken gjort sitt. Som ersättning påbörjade municipet (kommunen) i början av 1960-talet en helt ny kiosk på motsatta sidan av Stationsgatan, inne på Torget, granne med den då vackra Johanna-parken. Politikerna tänkte sig att den riksomfattande kedjan Pressbyrå (en kiosk på Centralen i Stockholm) skulle sköta kiosken, men det blev strul så Edströms fick ansvaret (hyra den). Källa: Jan-Olof Edström.





"Nyströms Vilt exporterar renskav" skrev Norran -60 tal. Affären låg där Anna-Lisas Souvenirer ligger i dag.



Plåtslagare Wiklunds hus. Erik Wiklund, 1893-1985, byggde huset 1932. Han hade sin

verksamhet i fastigheten på Stationsgatan 13 och verkstaden fanns i källaren. 1986 köptes huset av Bror och Laura Vallström, senare ägare: Hotell Edström.

Erik Wiklund kom till Arvidsjaur från Öjebyn i början av 1920-talet och var långt efter sin pensionering 1960 verksam som plåtslagare och kopparslagare.

Erik var en känd hantverkare i Arvidsjaur kommun. Han svarade för plåtarbeten på nästan samtliga stationshus på den nybyggda Inlandsbanan på sträckan Jörn-Arvidsjaur-Slagnäs-Moskosel. Otaliga är de fastigheter, villor och andra byggnader som Erik under denna långa tidsperiod försåg med plåtarbenen. Under sista åren av sin levnad gjorde Erik uppmärksammade koppararbeten, hinkar, kaffepannor etc. som ställdes ut i olika lokaler. Intresserade stod i kö för att köpa hans produkter.



Telegrafister i Televerkshuset på Stationsgatan 1950-tal. Foto Norran.



Esso bränslestation byggs 1954. Nejdi Grundström med kamrat på Stationsgatan. Foto Norran.



Idrottsmässan festtåg på Stationsgatan "Arvidsjaur bryggeri". Th: IFKA. Foto Norran 1955.





Hotell Edström. Björn Edström utanför sitt hotell på Stationsgatan i Arvidsjaur. (Systarna Lisa och Signe Edström från Glommersträsk drev Café och hotell på Stationsgatan.) 1941 köpte familjen Björn Edström hotellet. 1957 byggdes även bottenvåningen om till hotellrum. 1966 såldes hotellet till Inga Borgman.



Foto Kent Norberg
2015-11-22 10:15:20

Hotell Edström och restaurang i modern tappning. Foto Kent Norberg.



Arne Olssons cykelverkstad, foto Norran -50 tal.



1960-tal: "Gerds Garn". Torkel o Gerd Renberg öppnar ny garnshop i Arvidsjaur". De hyrde in sig i fastigheten "Guldsmed Erikssons hus" i korsningen Stationsgatan/Storgatan, där nuvarande ICA Supermarket står numer. Butiken flyttades senare längre upp på Stationsgatan granne med Norran och Carl Köpséns tandläkarpraktik.



Trädröjning på Stationsgatan, huset i bakgrunden Granbergs ur och Granbergs café. Mest troligt förberedelser för uppbyggnad av hyresfastighet. Juni 1963.



Guldsmed Harry Erikssons affärs- och bostadshus rivs. Eriksson var gift med småskollärarinnan Vera Eriksson (se bild 2009_4_12), båda från Lycksele. Huset var en av de äldsta kyrkstugorna som fanns kvar på den tiden. År 1964 byggde Lubor ett hyreshus med affärslokaler (med bl.a. Stor-Ica) på tomten. Bilden är tagen från Stationsgatan och i bakgrunden syns Granbergs café längs Storgatan.



Studentfirande på Stationsgatan. I Arvidsjaur. Nybergs foto – 60 tal.



"Bort med fartbegränsningen, snuten mé förresten!". Mopeddemonstration på Stationsgatan. Foto Nybergs 60-tal. Förmodligen ingick mopeddemonstrationen i Idrottsmässans festtåg.



Halt! Stationsgatan, civilforsvarskurs, juni 1953. Foto NV.
// Kent Norberg