



## Handlaren Augustinus Lundberg, 1862–1949, Akkavare.

**Augustinus Lundberg, Akkavare, var son till Johan Edvard Lundberg, 1822–1933, och hans andra hustru Lisa-Mora Hansdotter, 1931–1900.**

Johan Edvard Lundberg fick många söner och flera blev mycket omtalade bl.a. Frans kallad "Gammel-Frans", f. 1860, (se bild 1982\_630\_4) och Augustinus Lundberg, f. 1862. Bröderna var kända i kommunen och i landet båda förblev ogifta.

När Augustinus Lundberg var 7 år, skulle han börja skolan i Abborrträsk. En vuxen följde honom till Abborrträsk och såg till att han fick bo inackorderad i en familj. Grabben tyckte att det där med att gå i skola inte alls var roligt. Han rymde helt enkelt när han gått i skola en vecka. Tidigt medan folket sov, smög han sig ut och sprang allt vad han orkade efter vägen till Kyrkoplatsen (Arvidsjaur's samhälle). Därifrån sprang han ner till Arvidsjaur'sjön och tog den första båten han hittade och rodde över sjön för att snart vara hemma i Akkavare. Efter den händelsen vägrade Augustinus att gå i skola. Trots det blev han med tiden en mycket framgångsrik affärsman.



*Lappstadsgatan 6, 1995. Bostadshusets ägare har, från omkring år 1959, varit Birger Berggren. Sedan 2000 ägs huset av ett barnbarn till B. Berggren. Tidigare ägare har varit Augustinus Lundberg, Akkavare, och en person med efternamnet Svensson. Förnamnet är okänt.*

Augustinus bodde i Akkavare och drev lanthandeln i Arvidsjaur. Augustinus köpte gården bakom nuvarande OKQ8 i Arvidsjaur och bröderna Augustinus och Gammel-Frans började den riksberömda viltaffären i renkött, skinn, fisk och fågel och exporterade renkött till bl.a. Tyskland. De tog sig även an flottningen på Arvidsjaursjön. Augustinus var även en inbiten jägare och mycket kunnig i skog och mark. Han jagade ofta och gärna.



Tv: *Augustinus som ung.*

Augustinus var känd för att låna ut pengar till folk, många gånger med dålig säkerhet. Det var säkert många som han fick hjälpa när det var fattigt och bekymmersamt. Det fanns alltid några som struntade i att betala igen lånen men Augustinus tog inte detta så hårt. Det finns ett uttryck som säger:

-No räcke, sa 'n Augustinus.

Det räckte också, han var en burgen man så länge han levde även om förmögenheten krympte något efterhand. Augustinus avled 1949, 86 år gammal.



*Augustinus Lundbergs gård i Akkavare, ca 1952.*

Kortet är taget från brodern Frans, Gammel-Frans, Lundbergs gård. Gammel-Frans (1860–1937) och Augustinus byggde var sin gård som var nästan identiska både till storlek och utförande. De var förhållandevis stora med ladugårdar som hade plats för 12 kor och 4 hästar. Bröderna var kända affärsmän i bygden.

Augustinus gård, som låg långt uppe på berget i Akkavare, revs 1975.

---

## Äldre brodern "Gammel-Frans", Frans Lundberg, Akkavare, 1860–1937.



*Frans Lundberg var son till Johan Edvard Lundberg 1822–1903 och hans andra hustru Lisa-Mora Hansdotter, 1931–1900.*

**Gammel-Frans hade många bröder och en av dem var handlaren Augustinus Lundberg, 1862–1949, Akkavare. Augustinus Lundberg, se bild 2008\_3\_48.**

Bröderna Lundberg öppnade omkring 1890 en lappmarkshandel på Kyrkoplatsen (Arvidsjaurs samhälle). Frans skötte det administrativa och Augustinus var ute på fältet. Frans hade trots sin ringa skolgång lärt sig lära, skriva och räkna.

Följande text är taget ur häftet - Akkavare, byggnader och livsöden från 1800-talet, 2009:

Frans blev skönstaxerad, troligtvis för inkomståret 1918. Han tyckte

att han fick alldeles för hög skatt och han blev så pass retad av det att han beslöt att flytta från Arvidsjaurs kommun. Han avvecklade sina affärer och flyttade till Dalarna där han köpte ett ställe. Detta hände troligtvis hösten 1920. Han bodde och var skriven i Dalarna under ca 11 år.

Frans trivdes inte så bra i Dalarna, så 1931 flyttade han tillbaka till Akkavare och fick alltså vara i sitt gamla hem de sista åren av sin levnad.

Frans blev troende på äldre dar och skänkte bort stora penningbelopp. Enskilda personer som han ansåg behövde hjälp kunde få en större eller mindre gåva. Men det mesta gick till missionen och till nybyggnader och underhåll av kyrkor och bönhus. Han var en förmögen man när han gick bort. Frans dog 1937.

---



*Karl-August 'Agge' Lundberg 1893–1976 från Sarvasåive. Fotot från 1960-talet.*

## **Karl-August 'Agge' Lundberg arbetade den största delen av sitt liv som dräng hos Augustinus Lundberg, Akkavare.**

Agge byggde ett eget hus i skogen vid Nordlundstjärn, Sarvasåive. Det fanns endast en spångad väg till huset och han gick ofta hem längs järnvägen. Agge bar alltid en ryggsäck på ryggen.

Agge förvarade Per Brännares (första nybyggaren i Akkavare 1802) ränsel, väska, i sitt hem. När Erik Lundberg köpte huset efter Agge lämnade han över ränseln till Gamla Prästgården där den idag finns att beskåda.



*Gammel-Frans och bl.a. andra Akkavarebor*

Från vänster:

1. Okänd kvinna
2. Okänd kvinna
3. Hilding Lundberg, 1909–1994, Akkavare
4. Martin Öberg, Fjällbonäs
5. Karl E Lindgren 1900–1985, Akkavare
6. John Dahlin 1902–1952, Akkavare
7. Sittande Frans Gammel-Frans Lundberg, 1860–1937, Akkavare
8. Svea Åhman, Suddesjaur
9. Leonard Lundberg, Akkavare
10. Elsa Jonsson Rora, lärare i Lomträsk.



*Leonard Lundberg, Akkavare f 1889–1951.*

Leonard var brorsson och dräng hos 'Gammel-Frans' Lundberg, Akkavare. Pojken är Birger Lundberg, f 1939.



*Slåttern 'Neri hägna' i Akkavare 1943. Fr. v. Leonard Lundberg 1882–1944. Hilding Lundberg 1909–1994. Agda Lundberg (f. Lindgren) 1907–1993, okänd piga, Sigurd Lundberg 1917–2007.*

// Sammanställt av Kent Norberg