

# Krigsbarn från Finland



*Lottorna Stina Norén och Helga Sundberg med krigsbarn från Finland, 1942.*

## **Arvidsjaurlottorna Stina Norén (d. 1982) och Helga Sundberg åkte till Haparanda för att hämtade barn från Finland.**

Under krigsåren fick många barn från Finland komma till familjer i Sverige. De minsta barnen glömde bort sina föräldrar när de vistats här en tid.

Ett flertal av barnen både yngre och äldre blev kvar i vårt land efter kriget. De kände sig hemma och hade fått nya föräldrar och syskon. Alla fick det nog inte så bra i sin familj utan fick arbeta hårt för att bidra med försörjning, bland annat i jordbruket.

# Moskosel 1945

**Andra världskriget härjade mellan åren 1939–1945. När tyskarna förstod att de hade förlorat kriget brände de gårdar längs Torneälven på den finska sidan.**

Männen var ute i kriget och kvinnor och barn flydde över älven till Sverige. Många barn och kvinnor kom till Moskosel med tåg.

De tre flickorna på bilden var mellan 18–20 år när de kom 1944, från byar nära Muonio på finska sidan om Torneälven.

## **Från vänster:**

1. Hilma Alatalo, syster till nr 2
2. Elina Alatalo, gift med Gunnar Lidström, Moskosel.
3. Signe Korkiama, f. 1927, gift med Artur Lidström, Rånäs, Moskosel

Hilma åkte tillbaka till byn i Finland juli 1945 när kriget var slut.

Två av flickorna på bilden flyttade alltså till Moskosel och bildade familj.

---

**Signe berättar i skriften: "Kvinnliga Profiler vi minns och hört talas om i Arvidsjaur kommun":**

"När Signes familj flydde till Sverige september 1944, lämnade de korna i Vittangi och familjen åkte tåg till Moskosel. När kriget var slut sommaren 1945, hämtades korna för att tas tillbaka till hemmet i Finland. Korna kände igen sig och råmade högljutt när de närmade sig hemmet".

"Gården var nedbränd men Signes pappa hade byggt upp en liten stuga medan övriga familjen bott i Moskosel. Ladugården var ej nedbränd utan stod kvar. Signe var hemma i Finland i två månader innan hon definitivt flyttade till Moskosel för att gifta sig".

- Signe och Artur Lidström fick fyra flickor: Ruth, Maj, Karin och Kerstin.





*En stor ström av finska flyktingar kom till norra Sverige hösten 1944. En del stannade och bildade familj i Sverige, andra återvände till fäderneslandet.*



*Finska flyktingbarn 1944 i Moskosel.*

Många byar växte den här tiden i invånarantal. Exempelvis Lauker som tog emot ett 50-60-tal personer och Akkavare ett 25-tal. Många vuxna och barn kom till Moskosel och flera finska kvinnor stannade kvar i Sverige efter kriget och bildade familj.

I Moskosel byggdes bl.a. baracker för att kunna ta emot flyktingar i byn. På bilden ser man en av barackerna.



1945, finska krigsbarn återvänder hem med rälsbuss från Arvidsjaurs järnvägsstation.



// Sammanställt av Kent Norberg