

Kända och mytomspunna sångerskan Ulla Billqvist i Arvidsjaur

- hos familjen E A Lindqvist



Stående från vänster:

1. Erik Alfred, E A Lindqvist, 1901–1986
2. Anna-Greta Lindqvist, 1909–1986
3. Eric Gustavsson

Sittande i mittenraden:

4. Lena Lindqvist
5. Ulla Billqvist, 1907–1946
6. Ulla Lindqvist

Sittande på golvet från

vänster:

7. Okänd
8. Staffan Lindqvist

Kvinnan sittande med barnen var Ulla Billqvist och Sveriges mest kända sångerska under andra världskriget. Hon sjöng in hela 370 skivor åren 1929–1946 och hade sin storhetstid som grammofonsångerska under krigsåren. Ulla Billqvist är för eftervärlden mest ihågkommen för sin inspelning av 'Min soldat'. Hon blev oerhört populär hos

beredskapsmännen när hon reste runt som fältartist under andra världskriget. Inspelningen fick förnyad aktualitet när den blev ledmotiv för tv-serien 'Någonstans i Sverige'.



Andra minnesvärda inspelningar var: "En månskens-promenad, Köp rosor monsieur, Kring de små husen vid gränderna i hamnen, Under takåsarna i Paris, Världen är full av violer, Öppna ditt fönster samt Godnattvalsens".

Ulla Billquist föddes 14 augusti 1907. Mytomspunnen är hon fortfarande. (Källa: Jonas Sjöberg.)

På toppen av sin karriär, 6 juli 1946, slutade emellertid hennes dagar hemma i köket i Stockholm. Man fann henne på golvet med en kudde under huvudet och gaskranarna helt öppna. Men bredvid henne låg ännu en kudde... Hade ytterligare en person legat bredvid Ulla Billquist, men sedan ångrat sig i sista sekund? Frågan har aldrig fått något svar och är fortfarande en stor gåta.



Filmregissören Lasse Zackrisson har forskat om Ullas liv och berättar i en artikel Expressen, att hon hade affärer med kvinnor på sidan av sina äktenskap. Bland annat hade hon en nära och långvarig relation med sångerskan Zarah Leander. Huruvida den var av amorös karaktär förtäljer inte historien.

Zackrisson har gjort en film om Ullas liv: "När molnen skingras".

Ulla Billquist, som gjorde otalet turnéer och har beskrivits som slagervärldens Greta Garbo, omgärdad av mystik, väl dolda hemligheter och till och med konspirationsteorier.

Arbetade hon som spion? Var det någon som satte eld på hennes hus? Varför blev hon utpressad? Vem var den berömda personen som fanns vid hennes sida när hon tog sitt liv – och lämnade henne?

Lasse Zackrisson tror sig ha svar på i alla fall några av frågorna:

I Expressen säger han att Ulla levde ett dubbelliv som bi- eller homosexuell och hade relationer med andra mycket kända människor. Och på den tiden var det enormt vanligt att homosexuella blev utpressade på pengar, det kunde hända att någon låtsades inleda en affär för att skaffa bevis, berättar Lasse Zackrisson och tillägger att Ulla vid det här laget var mycket förmögen.

Fram till 1944 var homosexualitet kriminellt i Sverige. Det var därför av största vikt att hålla hemliga kärleksmöten dolda för omgivningen.

Ulla Billquist var under sitt liv gift med tre olika män och födde en dotter.

Ulla Billqvist blev endast 38 år gammal.

Birgit Ahrle & Eric Gustafsson /1974



Vem var då mannen med cigarren på bilden hos EA L? Jo, han hette Eric Gustafsson, var skådespelare och sångare, född 1897 i Växjö – död 1981 i Stockholm. Gustafsson växte upp i Kalmar och medverkade både i revyer och operetter. Han debuterade i Karl Gerhards revy "Svart eller vitt" 1919 och senare även i revyer hos Ernst Rolf, Kar de Mumma och Nils Poppe. Han filmdebuterade 1920 i Victor Sjöströms Karin Ingmarsdotter, och medverkade i ytterligare ett 70 tal filmer i mindre roller. Eric var även en duktig karikatyrtecknare. Han var från 1932 gift med Astrid Skogh och från 1977 med skådespelerskan/operettsångerskan Birgit Ahrle Rosengren (bilden ovan).

Vem var E. A (Erik Alfred) Lindqvist, f 1901–1986?



Han var ägare av sågen, E A Lindqvist. Sågverket låg just utanför Arvidsjaur, längs Abborrträskvägen. E A var gift med Anna-Greta Lindqvist, 1909–1986. Paret berikades med fyra barn och bodde i större villa vid Järnvägsgatan.



Bilden th: E A och hustrun Anna-Greta på äldre dar.

Hur de båda artisterna hamnade hemma hos familjen har undertecknad dock inte lyckats ta reda på. Kanske var de i Arvidsjaur i samband med något framträdande och blev inbjudna?

Om du som läser detta vet mer - hör gärna av dig.

// Mvh Kent Norberg
kent.norberg@arvidsjaur.se