

Lindqvists

”Här säljer vi allt utom elände”.

Jakob ”Jakob-Larsa” Larsson Lindqvist 1833–1907, var dalmas och kom till Arvidsjaur på 1860-talet med säcken på ryggen, en s.k. dalasäck.

Han kom senare tillbaka med häst och släde och med hustrun Anna (1833–1915) för att ”kringföra” och sälja varor i kyrkbyn och i byarna runtom.

1870 startade han en butik på Storgatan 15.

1903 byggdes ett nytt affärshus, på Storgatan 7, som 35 år senare byggdes om, så att hela bottenplanet blev affärslokal. Detta var början till familjeföretaget ”Lindqvists” som idag har förts vidare genom en femte generation.

Jacob-Larsa dog 1907 på väg till en nyårsrevy.



**Arvidsjaur
första butik**
(diversehandel)
grundad i
början av 1870-
talet av Jakob
Larsson
Lindqvist,
Storgatan 7.
Där sålde han
under 30 år;
mat och kläder,
samt andra i
lanthandel
förekommande
varor. 1903
flyttades affären
in i nya huset
närmare

Storgatan, på samma adress. Personer på bilden fr v. Erik Ferdinand Marklund, Skarin, butiksägare Jacob Larsa Lindqvist, Petter, pojken Jacob, samt okänd.

Det finns två olika uppgifter om vad som hände med den gamla diversehandeln. Antingen användes stommen vid uppbyggnaden av affären på Storgatan 7, eller så flyttades huset till Stationsgatan 10.



Jonas Degermarks hus,
Stationsgatan 10, år 1964.
Flyttat till sin nuvarande plats
på kvarteret Korpen 9, från
kvarteret Orren 1. Tros ha varit
Lindqvists första handelshus.

Lindqvist Diversehandel,
Storgatan 7 i Arvidsjaur 1903.



1903 uppfördes denna fastighet och tre magasin på innergården. (I samma tid som nuvarande kyrka stod klar.)

Huset var på den tiden ett av de stora handelshusen på Storgatan. I fastigheten fanns en matvaruaffär och en herrekipering. Affärsverksamheten flyttades sedermera och Studieförbund Vuxenskolan hyrde huset på Storgatan 7, 1971–1984. Därefter flyttade Lundgrens Färg & Måleri in och 1998 blev Staffan Lundgren ägare av fastigheten. På övervåningen finns två lägenheter. En fyrarummare och en två-och-en-halva.



Kortspelande herrar. Okänd, okänd, handlanden "Jakob Larsa" (Jakob Larsson Lindqvist) 1833–1907, född i Älvdalen. "Jakob-Larsa" byggde 1903 fastigheten i korsningen Storgatan 7/ Borgargatan. Nuvarande ägare av huset (2025) Lundgrens Färg, bagarmästare Karl Johan Bröms 1859–1933, gift med Anna Margareta Bröms 1865–1946, Heleneborg samt Johan Herman Lindgren, 1868–1952, kamrer på Handelsbanken som blev 'Grand Old Man' i Arvidsjaurs kommunalpolitik.



Hulda Sofia f. Lenman i Renvallen, 6/6 1890-1976, var gift med Karl Ludvig Lindgren, f. 1/1 1885-1958, i Glommersträsk. När Karl och Hulda möttes arbetade de båda i **Lindqvists affär**.



Storgatan i Arvidsjaur, 1954. Byggnader från vänster: Olle Åströms gård med bröderna Petterssons Radio, gamla IC (blev OK och senare OKQ8) med väntsal och servering, Lindqvists matvaruaffär och herrekipering. Foto Bruno Wikberg.



Bild från 1938 på 2: a generationen Lindqvist. Nämligen sonen Jacob Lindqvist på sin 70-årsdag.

Jacob Larsson Lindqvist 1868–1938. Sonen Jakob övertog affärsrörelsen "Lindqvists" efter sin far ("Jakob Larsa" f. 1833–1907), och drev den i 30 år.

***Sonen Jacob myntade uttrycket:
"Här säljer vi allt utom elände".***

De sålde livsmedel, hö, fotogen, byggnads-varor och även en period DKW motor-cyklar. Allt utom sprit och apoteksvaror.

1938 såldes bensin för 38 öre litern. Långt in på 1960-talet körde man ut varor till byarna och till folk på samhället.

1959 blev livsmedelsdelen Arvidsjaurs första snabbköp som 1970 såldes till ICA. Efter Jacobs död drevs affären av barnen Sigrid, Carl, Gunnar och Erik. Senare drevs affären av Lindqvists barnbarn Elisabeth (gift Rask) och maken Håkan Rask.



Lindqvists snabbköp och klädbutik, Storgatan 7–9.



Magnus Angren jobbade i Lindqvists herrekipering. Foto NV 1963.

Th: Lindqvists kläder på Storgatan 7. Foto NV skyltsöndag 1954.

Magnus kom in i affärsverksamheten 1938. Han gifte sig med Sigrid Lindqvist. Foto Norran ca 1960-tal.jpg



Lindqvists kläder hyrde även ut frysack till privatpersoner. Under 1940–1960 talen var det inte lika vanligt att alla hade egen frysbox hemma. Fryshuset låg bakom Lindqvist fastighet på Storgatan 7.



Februari 1971. Lindqvists nybyggda affärslokal på Storgatan 17–19, där J A Wisings hus och Järnaffären tidigare funnits. Februari 1971, från vänster: Eklunds Blommor, herrfrisör och Lindqvists klädbutik.



Affärsbyggnad, Lindqvists kläder Storgatan 19, 1995. Lindqvists affärshus första etapp byggdes under 1971. Tillbyggnad (där nu klädaffär finns) skedde 1985. Ägare av huset är J L Lindqvist AB. Närmast på bild är Sparbanken, därefter sybehör, frisör, blomsterhandel, el/radio/TV samt nyare delen Lindqvist Kläder. Källa: Magnus Angrén, svärfar var Jacob Larsa Lindqvist.



*Köpmän tillika företagaren, Magnus Angrén, framför Lindqvists kläder, Storgatan i Arvidsjaur.
Foto Kent Norberg, Tidningen i Arvidsjaur, 1993.*



Huset på Storgatan 7 byggdes 1903. Lundgren Färg & måleri flyttade in i modern tid och köpte sedermera hela fastigheten.



Grannfastigheten på Storgatan 9, byggdes 1889–1890 av byggmästare Jakob "Larsa" Lindqvist för Storfors AB, som bostad åt patron JO Rydin.



Enligt kommunalstämmans protokoll från den 12 maj 1892, beviljades apotekare A. Levin 500 kr i hyresbidrag för att kunna hyra patron Rydins gård för apoteksverksamhet. Senare blev Levin ägare av fastigheten 1896. Många apotekare har ägt fastigheten, en av dem var apotekare Jakob Wilhelm

Nelander, ägare under 1910-talet. När apoteket flyttades till nya lokaler i Centrumhuset 1954, köptes fastigheten av firma J. L. Lindqvist.

Personer på bilden är från vänster:

1. Okänd
2. Inspektor E F Marklund, 1851–1919, Ytterfors Munksund Skogsbolag
3. Judith Marklund f. Lindström, f. gift med nr 1
4. Kontorist Nils Sandström (Sparbanken)

5. Länsman Esbjörn Östman
6. Margaret Östman
7. Okänd
8. Inspektor Johan Sandström, 1854–1906, chef för Storfors Skogs AB. Bodde i Storforsgården, senare Herman Johanssons bokhandel
9. Sittande Fru Sandström

På trappan från vänster:

10. Pojke okänd
11. Kvinna okänd
12. Barn okänd
13. Apotekare August L F Levin
14. Kvinna okänd

När J L Lindqvist blev ägare av huset hyrdes det ut till klädfirman "Barngarderoben". Från år 1964 hade Lindqvists sin klädaffär här. Källa: Magnus Angren (svärfar var Jacob Lindqvist).

Bilderna nedan visar gamla Apoteket, på Storgatan. Huset byggdes av "Jakob Larsa" 1889-1890.



1975. Gamla apotekets baksida.



Många kunder har genom åren handlat sina kläder, tobak och ammunition på Lindqvists kläder. Däribland Sven-Erik Bucht som behövde en ny röd slips. Foto Kent Norberg 2015.

2018 gick en epok i graven då Lindqvist AB avvecklade deras verksamheter, efter 149 år.



Mars 2018. Håkan Rask, 67 år, förkunnar att han avvecklar verksamheten och går i pension. Hustrun Elisabeth Rask (dotter till Magnus Angrén hade sedan ett antal år, allt för tidigt, tragiskt gått bort i cancer.) Foto Kent Norberg.



Foto Norran 1959. Modevisning i Ringelskolan för Sjöbergs Herr/dam samt Barngarderoben. Flickan heter Elisabeth Rask Angrén.

Elisabeth Rask Angrén avled 2013 efter en tids sjukdom.



Elisabeth Angrén. Foto Kent Norberg.

Systrar från Glommersträsk tog över efter Lindqvists AB...



Systrar, Emelie Edström, Stina Edström, tog 2018 över efter Lindqvist klädaffär. Deras butik heter "LNKN Clothes". I folkmun har det blivit "Linkan". Foto Kent Norberg.

När detta skrivs januari 2025 är LNKN en väl etablerad klädbutik.

// Sammanställt av Kent Norberg