

”Kullern”



Nybyggaren Hans "Kullern" Aronsson, 1803–1887

Hans "Kullern" Aronsson, 1803–1887, var nybyggare på många ställen i Lappmarken, bl.a. i Fiskträsk, Nordanås, Krokträsk och Långudden.

Det sägs att Kullern fick sitt namn efter en händelse när han ivrigt och länge sökt ett skrin, eller en silverdosa, som han kallade "Kullern".

Han var en man med stark vilja och uthållighet. Något som speglade både hans offentliga och privata liv. Trots att han levde i fattigdom och ofta var inblandad i rättsprocesser, var han en hängiven familjefar som försörjde en stor familj med sju barn. Han kallades därför för "processmakare".

Privat Hans Aronsson var han känd för sin envishet och förmåga att hantera motgångar. Han var också en person som inte tvekade att stå upp för sina rättigheter, vilket till många konflikter med myndigheterna.

Trots dessa utmaningar lyckades han skapa en stabil grund för sin familj och deras framtid.

Ättlinglistan är omfattande och sträcker sig över många generationer och lever vidare i flera led. Hans "Kullern" Aronssons liv och gärningar har dokumenterats i olika källor, domstolsprotokoll och sockenstämmoprotokoll. En i ledet ättlingar är Birger Grahn (son till Sven W. Grahn, Fjällbonäs) som forskat och skrivit om Kullerns liv och gärningar.



Gårdsmiljö i Grundträskliden, 1920-talet.

Grundträskliden är en av Kullern, Hans Aronssons många insyningar. Men första insyningen gällde att platsen skulle vara fäbod under Månsträsk. Byns egentliga stamfader är Kullerns yngre bror Carl Aronsson f. 1809. Carl gifte sig år 1831 med Carin Johansdotter från Avaviken. De bodde då i Månsträsk men flyttade till Gullön år 1832 och blev troligen kvar där tills år 1847, då de blev nybygggarpar i Grundträskliden. (Källa: Arvidsjaur's byar.)



*Hans "Kullern" Aronsson född 1803
död 1887.*

Med andra ord är detta ett mycket gammalt värdefullt fotografi som ger en visuell inblick i Kullerns liv.



Sonen



*Carl Aron
Hansson
Björn (son
till Kullern),
f. 27/10
1840*

*kallades för "Kalle-Björn" och
sas under sin krafts dagar varit
stark som en björn. Det finns
tidningsklipp från när han
"klådde" upp ett gäng pitebor
som härjade i Arvidsjaur.*

*Han var gift med Eva Maria
Olofsdotter-Hansson, f. 25/2
1847. I bakgrunden sonsonen
Gustav Karlsson.*

*Sonen Carl Aron inlöste
Långudden och ättlingar till
honom har sedan dess bebott
hemmanet.*

Ur Folkräkningen 1890 fanns dessa personer i Carl Aron Hanssons hushåll:

- Carl Aron Hansson f. 1840 i Arvidsjaur moder, Hemmansäg.
- Eva Maria Olofsdotter f. 1847 i Arvidsjaur moder
- Eva Kajsa f. 1871 i Arvidsjaur moder
- Carl Johan f. 1874 i Arvidsjaur moder
- Nikodemus f. 1876 i Arvidsjaur moder
- Jonas Oskar f. 1878 i Arvidsjaur moder
- Sara Eufrosyna f. 1882 i Arvidsjaur moder
- Hedda Josefina f. 1888 i Arvidsjaur moder'

(Om fler barn föddes i familjen efter 1890, finns ej dessa med i 1890-års folkräkning.)



*Tv: Kullerns dotter
"Kvast-Eva".*

*Eva Karolina Hansdotter
'Kvast-Eva', f 29/3 1829,
d 1914. Hon kom från
Långudden och var
dotter till Kullern, den
förste nybyggaren i bl.a.
Fiskträsk.*

*Kvast-Eva (Kvast-Mora)
fick flera barn och blev
tidigt änka. Hon
försörjde sig genom att
binda kvastar som hon
sålde.*

// Sammanställt av Kent Norberg.